

----- Forwarded message follows -----

Date sent: Thu, 27 Mar 2003 14:56:21 +0100
From: jrottier@12move.nl
Subject: **Wandeltocht van Hans Rottier. Bericht 1: Vertrek.**

Beste allemaal,

Het is eindelijk echt zover. Ik begin maandag 31/3 te lopen. Het weer is redelijk en alle zakelijkheden zijn achter de rug. Het heeft uiteindelijk 4 maanden gekost om me los te werken. Valt me uiteindelijk niet tegen en zeker met de verkoop van het huis heb ik geluk gehad dat het zo snel is gegaan.

Jullie hebben mijn brief met redenen gehad maar daarmee zijn nog geen doelen gesteld. En 1 - 1,5 jaar zonder doel te gaan lopen lijkt me - in elk geval voor mij - wat te ver gaan. Ik heb dus maar even wat doelen geformuleerd die - sta niet verbaasd - uiteraard lateren aan mijn motieven:

Doel 1) Leven zonder stress en (incompetente (ICT)) managers;
Doel 2) (In elk geval voor mezelf) onderzoeken wat de reden is dat mensen naar de stad trekken.

Het tweede doel behoeft wat toelichting. Als ik constateer, dat ecologisch denken ontbreekt en dat Nederland wordt volgestort met (asfalt)beton wil ik daaraan bij deze het verschijnsel "trek naar de stad" koppelen. Dit als een van de grootste oorzaken (of gevolgen!) van dat gebrek aan ecologisch denken. Dat is historisch gezien al zo'n 4000 jaar gaande en lijkt in onze tijd te culmineren (om daarna te gaan dalen?). Met alle ellende die (mondiaal) dit met zich mee heeft gebracht, heeft dat een verklaring nodig. Grotere kansen voor mensen is voor mij niet voldoende.

Ik heb het in die brief ook heel kort gehad over het internationale gebeuren en oorlogssituaties. Ik had m'n huis nog niet verkocht of de pleuris brak uit. Als dat eerder was gebeurd had ik er ongetwijfeld meer over gezegd. Nu volsta ik met de opmerkingen dat:

- 1) Ik hoop (voor ons allemaal) dat het niet uit de hand loopt;
- 2) Ik op de wandelwegen in de natuur het veiligst ben (denk ik dan);
- 3) Dat het toch veel elementen heeft van een kruistocht/heilige oorlog met (wederom) het westen als agressor niettegenstaande alle andere argumenten.

Ik kan het toch niet laten om in het kader van punt 3 nog een belangrijk boek te noemen in aanvulling op mijn brief: "Heilige oorlog. De kruistichten en de wereld van vandaag" door Karen Armstrong. Goed boek als je de situatie nog weer eens vanuit een andere hoek dan olie, machtspolitiek (is dat wel zo anders) etc... wil bekijken.

Ik laat het hierbij. Nogmaals iedereen bedankt voor de hulp fysiek en moreel bij de voorbereiding. Ik heb geen idee wanneer ik weer internet zie en dat idee bevalt me prima.

Ik heb er zin in en ben het wachten nu ook moe.
Ik moet gaan, ik hoor van jullie.

Groet, Hans.

----- End of forwarded message -----