

----- Forwarded message follows -----

Date sent: Thu, 17 Apr 2003 12:01:22 +0200  
From: jrottier@12move.nl  
Subject: **Wandeltocht van Hans Rottier. Bericht 2: Sittard/Maastricht**

Beste allemaal,

Bij toeval kwam ik in Sittard bij het station een internet cafe tegen en daar moet ik dus even gebruik van maken want langs het Pieterpad zijn die niet dicht gezaaid (elders waarschijnlijk ook niet).

Sittard houdt in dat ik met twee etappes Nederland uit ben. Het is tot nu toe goed verlopen en mijn dagelijks kilometrage is op dit moment ongeveer 20. Het kan iets meer maar ik vind het belangrijk dat ik me niet forceer. Soms zijn de routes lastig (Nederland is rijk aan rul zand en knollenvelden) dat ik mijn toch relatief ongetrainde spieren en gewrichten wat moet sparen. Om alles soepel te laten verlopen loop ik gemiddeld van 10 uur 's ochtends tot 4 uur in de middag aan beide kanten +/- een uur. Dat laat tijd over om voldoende te rusten, te koken en inkopen te doen en daarnaast ook nog om je heen te kijken.

Over het weer.

Ik vertrok met 15 graden en een stralende zon op 31/3. Hoewel het weer wat frisser zou worden werd het slechter dan ik had durven denken. Dinsdag stak de wind op en dinsdagavond zat ik met een windkracht 7 (NW) langs de IJssel bij het vriespunt te blauwbekken. Regen sloeg over en tegen donker raakte de buitentent los die als een vlag wapperend de dijk versierde. Maatregelen hielpen maar het bleef onrustig en die woensdag nam ik maar meteen een rustdag want de wins bleef op sterkte en de temperatuur bleef erg laag. Dat was schrikken. Na een dag bijkomen en geacclimatiseerd te zijn het boeltje weer opgepakt en bij straffe N-NO wind doorgelopen richting Doetinchem. Twee weken zou het N-NO wind (kracht 4-5) zijn maar wel zonnig en droog. Het effect is dan met zo'n Gore-Tex jack dat je als je west loopt aan de ene kant (zuid) wordt verwarmd en de andere kant (noord dus) wordt gekoeld. Die verschillen zijn erg slecht voor de spieren. Toen een kleine week geleden het frontje overtrok dat beter weer aankondigde (wat heet: het is nu zomer met 23 graden) werd ik wakker in de sneeuw en heb met winterse buien mogen lopen. Al met al waren de afgelopen 18 dagen voor elk wat wils. Nu alleen nog veel regen en dan heb ik alles gehad.

Over het Pieterpad

Het Pieterpad is een van de bekendste lange afstands wandelpaden (LAW's) van Nederland en het heeft ongetwijfeld erg mooie stukken maar er is toch wel erg veel gepolderd bij het samenstellen van de route. Een van de belangrijkste punten is dat het blijkbaar erg belangrijk was dat mensen het PP in etappes konden lopen en dan ook makkelijk met de trein aan en af konden reizen. Het gevolg is dat je erg veel stations op de route tegen komt en dus ook erg veel bebouwde kom. Ik trof het PP in Doetinchem en dat was een slechte kenismaking. Eerst door Doetinchem heen (niet boeiend) en vervolgens een stuk industrieterrein en veel asfalt vreten (en een snelweg kruisen) voordat je bij het mooie Montferland aankomt. Na het Montferland is het erg veel asfalt over de dijk naar Millingen met scheurende motoren (mooi weer op zondag is desastreus voor de wandelaar). Hoch Elten is geweldig met hele goede erwten soep bij de kerk met de bron. Dan de heuvels achter Nijmegen bij Groesbeek. Mooi gebied, ook in de sneeuw. Maar 10 km asfalt bij Venlo, 10 bij Roermond, 10 bij Sittard en 10 bij Maastricht (even afgerond kms om verder asfalt op de route even te vergeten) maakt toch 15% bebouwde kom alleen op het zuidelijk deel van het PP. Daarnaast zijn bijna alle paden multifunctioneel gepolderd: Mountain bikes, auto's, motoren en vooral paarden - alles vliegt langs je heen. Zelden ben je als wandelaar veilig voor ander (gemechaniseerd) vervoer. Vaak oppassen. Soms ergelijk. Meestal is het PP toch in een zodanige omgeving dat het lopen de moeite waard is. Het had van mij wel om de steden heen gemogen met aanlooproutes vanaf de stations. En paarden mogen van mij ver van mij vandaan lopen: waar een paard komt ontstaat rul zand want die hoeven slaan alles kapot en lopen (en fietsen o.i.d.) wordt een zware operatie.

Over gezelschap op de route

Weinig lopers op het PP. Alleen vorig weekend toen het mooi weer was was het plotseling druk. Verder zie je erg veel (vroeg) gepensioneerden in grote caravans die het PP in etappes doen.

Dat was het tot nu toe. Ik denk niet dat ik elke 3 weken een bericht stuur maar ik hou jullie op de hoogte. Alles gaat goed en het materiaal is in orde al wil ik in Maastricht nog wat aanpassingen maken (wat sokken/ondergoed en nog wat kleins). Vooral om te kijken of ik het gewicht nog wat naar beneden kan krijgen. Het ga jullie goed en tot ziens/schrijfs.

Groet, Hans

----- End of forwarded message -----