

----- Forwarded message follows -----

Date sent: Sat, 12 Jul 2003 15:11:19 +0200
From: jrottier@12move.nl
Subject: La Grande Randonnee Bericht 6: Charlieu

Charlieu, 12 juli 2003

Over het weer:

Nadat ik vorige keer had bericht dat ik gestopt was met lopen, is het nog een week heet gebleven voordat het echt wat koeler werd. Met wat koeler bedoel ik dan tussen de 25 en 30 graden in de middag. Een beetje regen, maar het mocht geen naam hebben. Het leven was wel iets aangener. Daarna ging het weer rap omhoog met de temperatuur en op dit moment (ruim tien dagen na mijn vertrek uit Nolay) zit ik weer midden in de hitte dat wil zeggen weer minima van 25 graden en maxima van ruim boven de 30. Voor zondag 13/7 is een hittedag afgekondigd. Gisteren was ik net aangekomen in Charlieu en zag op de camping de Tour de France op de TV. Dat was aardig want die gingen over de Col des Echarmeaux waar ik op de 10e in de ochtend over heen gelopen was. In die reportage hoorde ik dat het in de koers 40 graden was. Jullie begrijpen het al. Ik sta weer stil. Het gebied tussen de bergen van Chalon (rand van Pays de Forez) en het Massif Central is een oven.

Een gevolg van de droogte en de hitte (ik schreef de vorige keer al dat het sinds Sedan warm en droog is) is dat de oogsten mislukt zijn. Eind juni verschenen de combines op het veld en werd het graan al geoogst. Dat is twee maanden te vroeg. Het gras groeit niet meer voor een tweede snee en de eerste had weinig opbrengst. De boeren rijden continu water voor de koeien naar de velden. In een journal op de Franse TV (bij toeval in een Gite) werd dit ook duidelijk gemeld. Het brood zal wel duur zijn volgend jaar.

Over de route:

In Langres enkele dagen gestaan om de stad te bekijken. De moeite waard. Een mooie oude stad met een interessante kerk. Ik koop een kaartje om de schat te bekijken (kan alleen op za en zo). Ik ben de enige en de dame neemt mij mee door deuren die een dag ervoor gesloten waren. Een kapel en een zijkamer met vier grote kabinetten. Ze doet het licht aan en vertelt. Over de stukken uit de twaalfde eeuw met Byzantijnse invloed. Over Mammés waaraan de kerk is gewijd en over hoe zijn schedel in de gouden buste terecht kwam. Over de diamanten en brillianten in de kransen voor die buste. En vooral over de madonna's met kind. Een van marmer (14e eeuw) en een van porcelein (17e eeuw). Een degradatie van kwaliteit. Maar ze vertelt ook, dat hier op de rand van Bourgondië, Bourgondische madonna's zijn. Die madonna's dragen het kind 'hachettés' (ik hoop dat ik het goed schrijf) d.w.z. op de heup, de knie van het andere been iets gebogen en de heup scheef opzij. Normaal houdt madonna het kind met de rechterarm omhoog om te tonen aan het volk. De Bourgondiërs zijn menselijk lijkt hun variant te willen zeggen. Het is in elk geval mooier. Om te zorgen dat ik het goed begrijp doet ze het voor: knie gebogen, heup opzij en de hand erop om duidelijk te maken dat Bourgondische madonna's apart zijn. Dat is aanschouwelijk onderwijs. Hierna zie ik overal Bourgondische madonna's. Een paar dagen later staat ze in St Marie-s-Ouche zelfs boven op de kerktoren.

Ik vertrek uit Langres en loop Bourgondië in. Het land verandert snel. Vanaf Nederland heb ik tot 30 km voor Langres in het stroomgebied van de Maas gelopen, maar die is nu echt ten noorden van me en het moet het stroomgebied van de Rhône zijn waar ik nu loop. Ik ben er niet zeker van. Relatief makkelijk loop ik het wijng gebied binnen en in Chamboeuf zie ik de eerste wijnboer. Een dag ervoor heb ik de langste en heetste dag beleefd in St Marie-s-Ouche. De temperaturen stijgen en de afstanden die ik afleg worden korter. Soms neem ik een lift voor de laatste kilometers om niet zonder water te komen of omdat het gewoon te heet word. Vanaf Chamboeuf start ik, maar geef het halverwege op en lift naar Nolay. Ik heb dat al bericht. Een week in Nolay was afzien. Weinig schaduw op de camping en verder uiteindelijk weinig te beleven. Een uitstapje naar Beaune (Hotel Dieu) voor het internet was het hoogtepunt van deze week. Eindelijk wordt het iets koeler en ik vertrek in lichte regen die snel ophoudt. Ik loop via de prachtige wijng gebieden (het zijn de grand cru's hier) richting Cluny. In het oosten de bergen van Macon, in het westen de bergen van Chalon. Ertussen het brede dal van de Grosne. Cluny naderend zie je de invloed van dat klooster. Kleine dorpen hebben gigantische kerken (b.v. St Hyppolyte een enorme kasteelkerk in ruïne).

In Cluny zoek ik naar Cluny. Ik zie weinig. De Franse revolutie heeft grondig werk verricht en de grootste Romaanse kerk in 30 jaar volledig gesloopt. De koning en alle kloosterordes onthoofd. Alle kloosters vernietigd (Cluny is niet de enige). Het meest verbazend vind ik op dit moment nog, dat er niets is terug te vinden van wat Cluny een macht maakte. Het gaat in de boekhandels alleen over de Romaanse kunst. De politieke invloed en positie van Cluny is niet te vinden. Geen enkel boek gaat daarover. Aan kunst is er weinig te vinden. De vernieling is definitief en grondig geweest. Pas bij de restauratie (rond 1830 dus) is het proces gestopt en er staat nu eigenlijk alleen nog maar het eerste zuidelijk transept en bijbehorende toren. Als je daar in staat voel je pas hoe gigantisch dat bouwwerk geweest moet zijn. Dat gevoel was de tocht dan toch maar waard.

Ik heb besloten i.v.m. de warmte en de afgelegenheid van de GR7 die route te verlaten. Ik kies een nieuwe beschreven route naar Le Puy-en-Velay en vertrek. Het loopt goed en lekker. Het dal van de Grosne wordt smaller en de bergen van Macon en Chalon naderen elkaar. Ik moet erover. Vanaf St Jaques-des-Arrets loop ik naar Propieres, vlak voor de Col des Echarmeaux. Over 900 meter heen naar de camping op 550 meter. De volgende dag meteen naar 712 meter naar de col en verder naar Le Cergne. Niet slecht voor een ex-hartinfarct patient. Ik voel me er lekker bij. Het is inspannend maar goed. Daarna wordt het weer te warm en halverwege de etappe naar Charlieu lift ik daar naar toe. Het is weer pauze. Le Puy zal even moeten wachten, maar dat is zelf toch een oven daar in het dal in het Massif Central.

Over Pelgrimage:

Ik wil toch even nog wat nader schrijven over wat ik zie als pelgrimage voordat er verkeerde ideeën over ontstaan.

Even wat definitives (met dank aan Peter want van Dale heb ik niet bij me)

Definitives van PELGRIMAGE (bron: Van Dale):

Pelgrimage komt uit het Frans en betekent "bedevaart".

Bedevoort betekent: Reis (meestal per voet) naar een heilige plaats al biddende en om daar te bidden, om een gunst af te smeken of als boetedoening.

Oneigenlijk: bezoek aan een plaats waaraan waardevolle herinneringen verbonden zijn.

Een pelgrim is een bedevaartganger:

* iemand die naar een andere plaats reist om daar zijn devotie te doen

* figuurlijk of in fig. verband met de gedachte aan het leven als een reis

* bij uitbreiding van de betekenis: iemand die van plaats tot plaats trekt; reiziger

Ik heb duidelijk aangegeven in mijn toelichtende brief dat ik niet religieus ben en boetedoening is niet aan de orde en ook niet aan mij besteed. Ik accepteer geen boetedoening. Daarbij: waaraan zou ik schuld hebben? Gunsten smee ik niet af.

Voor mij geldt de betekenis in figuurlijke zin van de pelgrim die het leven ziet als een reis en daarmee met de tocht fysiek uiting geeft. De tocht is het doel. Ik heb dat eerder ook al duidelijk aangegeven. Vandaar ook mijn parallelle tocht aan de pelgrimsroute van Vezelay naar Le Puy-en-Velay. Ik neem aan dat ik hiermee wat duidelijk heb gemaakt. Overigens wordt wel duidelijk, dat ik Santiago natuurlijk niet ga halen. Vanwege de tijd, maar eigenlijk ook vanwege het doel.

Ik wilde ook nog iets over het eten schrijven, maar het is zo genoeg voor vandaag. Dat komt de volgende keer wel (waarschijnlijk Le Puy). Misschien nog interessant voor jullie te weten - ik houd me met de gekste dingen bezig - dat: mieren van 4 mm lang langs een esdoornstam 1 m 70 omhoog lopen in 45 seconden. Daarmee lopen ze 136 meter per uur. Ze verplaatsen hun eigen lengte 425 keer omhoog. Als ik dat zou doen zou ik in 45 seconden 722 meter omhoog moeten gaan. Hoe krijgen die beesten dat voor elkaar?

----- End of forwarded message -----